

# Fotoverslag

MANNENWEEK  
12 T/M 19 JULI



Frido, Jan, Martin, Dennie, Siebe, Henk-Eppo en  
Nanne

## Inleiding

Samen met Martijn ben ik een week lang als begeleider op vakantie geweest met een groep. Het was een geweldige ervaring waarin we veel plezier hebben beleefd. We organiseerden allerlei uitstapjes, genoten van lekker eten, speelden spelletjes, voetballen en zwommen met de groep. Het was een onvergetelijke week!

Ook was er een andere groep van Tendens Vakantie op het Park waarbij we ook een uitje samen hebben gedaan. Deze groep werd begeleid door Yoeri en Jan.



## Dag 1 – 12 Juli

Op de eerste dag zijn we vertrokken naar de camping de Schatberg in Limburg. Hiervoor hebben we nog koffie gedronken en kennis met elkaar gemaakt. Bij aankomst bij de camping heeft iedereen zijn koffers uitgepakt en een kamer aangewezen gekregen. Daarna hebben we koffie en thee gedronken en veel met elkaar gekletst over alles en nog wat.

In de avond hebben we nasi en bami gegeten en na het eten nog een paar spelletje gespeeld.



## Dag 2 – 13 Juli

Op de tweede dag van onze vakantie begonnen we rustig met een gezellig ontbijtje. Iedereen kon op zijn eigen tempo wakker worden en genieten van een uitgebreid ontbijt met verschillende lekkere opties. We vroegen de jongens of ze nog specifieke wensen hadden voor het ontbijt en wat ze graag nog wilden doen tijdens de vakantie. Het was fijn om te horen wat iedereen leuk vond en hun ideeën te bespreken.

Na het ontbijt besloten we om het zwembad te verkennen. Een deel van de groep ging mee om te gaan zwemmen en lekker te ontspannen in het water.

In de middag maakten we ons klaar voor een uitstapje naar Venlo. We stapten in de bus en gingen op weg naar de stad. Eenmaal daar aangekomen, verkenden we de winkels en kochten we kaartjes en andere spulletjes die we nodig hadden voor de rest van de week. Het was een gezellige middag en de jongens vonden het leuk om door de winkelstraten van Venlo te wandelen en te kijken naar wat de stad te bieden had.





### Dag 3 – 14 Juli

Op de derde dag van onze vakantie genoten we van een welverdiende ochtend waarin we lekker konden uitslapen. Het was heerlijk om even geen wekker te hebben en rustig aan de dag te beginnen. Nadat iedereen had ontbeten en klaar was voor de dag, maakten we ons klaar voor een uitstapje naar ZooParc Overloon.

We vertrokken in de late ochtend en brachten de hele middag door in de dierentuin. ZooParc Overloon is een prachtig park met een grote verscheidenheid aan dieren.

Na een middag vol ontdekkingen in de dierentuin keerden we terug naar ons huisje, waar een heerlijke maaltijd op ons te wachten stond. 's Avonds hebben we genoten van een smakelijke pasta Carbonara, die door iedereen goed in de smaak viel. Het was een gezellige maaltijd waarbij we samen konden napraten over de avonturen van de dag.

Na het eten maakten we het ons gemakkelijk om een voetbalwedstrijd te kijken. We verzamelden ons rond de televisie en moedigden ons favoriete team aan. Het was een ontspannen en leuke manier om de dag af te sluiten en de sfeer was geweldig.





## Dag 4 – 15 Juli

Op de vierde dag van onze vakantie zijn we met de andere mannengroep op bezoek geweest bij het PSV-stadion in Eindhoven. Het was een dag waar velen van ons naar uit hadden gekeken en we werden zeker niet teleurgesteld!

Bij aankomst in het stadion werden we verwelkomd door een gids die ons meenam voor een rondleiding. Het was indrukwekkend om het stadion van binnen te zien en we kregen een kijkje achter de schermen van een van de grootste voetbalclubs van Nederland. Terwijl we door de gangen liepen, zagen we allerlei memorabilia en foto's van legendarische PSV-spelers.

In het stadion waren ze bezig met het neerleggen van een nieuw grasveld. Dat betekende helaas dat we niet de kans kregen om zelf een potje te voetballen op het veld. Ondanks dat, was het fascinerend om te zien hoe zorgvuldig het gras werd voorbereid voor het nieuwe voetbalseizoen.

We kregen de kans om de luxe skyboxen te bekijken, wat een unieke ervaring was. De gids vertelde ons hoe deze exclusieve plekken worden gebruikt om belangrijke gasten te ontvangen tijdens wedstrijden. Het uitzicht vanuit de skyboxen over het stadion was werkelijk indrukwekkend en het gaf ons een speciaal gevoel om daar te staan.

Na de rondleiding hebben we nog een patatje met een snack gegeten bij de snackbar.









## Dag 5 - 16 Juli

Op de vijfde dag van onze vakantie begonnen we met een beetje schoonmaken in het huis, terwijl een deel ook graag het water weer in wilde, dus de gene die graag in het huisje wilde blijven hielp bij het schoonmaken terwijl het andere deel ging zwemmen.

In de middag gingen we met zijn allen bowlen. We verdeelden ons in teams en hadden veel plezier terwijl we keken wie de meeste strikes kon gooien. Er werd veel gelachen en aangemoedigd en het was een gezellige en spannende middag.

Na het bowlen besloten we pannenkoeken te maken voor het avond eten. Het rook heerlijk en al snel zaten we allemaal te genieten van de versgebakken pannenkoeken met stroop, suiker en andere toppings, was er voor ieder wat wils.

Na het eten van de pannenkoeken gingen we ook nog naar de Film bad boys 4 life. Iedereen genoot erg van de film!!





## Dag 6 – 17 Juli

Op de zesde dag van onze vakantie stonden we vroeg op voor een dag vol spanning en avontuur want we gingen naar Toverland! Dit pretpark is beroemd om zijn attracties en achtbanen en iedereen keek ernaar uit om een dag vol plezier te beleven.

Bij aankomst in Toverland voelden we meteen de opwinding in de lucht. Het park was levendig en kleurrijk en we zagen meteen de indrukwekkende achtbanen die hoog boven ons uittorenden. We besloten ons op te splitsen in twee groepen, zodat iedereen kon genieten van de attracties waar ze het meeste zin in hadden. Martijn begeleidde de groep die de rustigere attracties wilde verkennen, terwijl ik meeging met de groep die alle achtbanen wilde uitproberen.







## Dag 7 – 18 Juli

De zevende dag was aangebroken en het was helaas onze laatste dag van de vakantie. We wilden er nog een mooie afsluiting van maken, dus hadden we een leuke dag vol activiteiten gepland.

We begonnen de ochtend rustig en verdeelden ons opnieuw in twee groepen. Martijn nam de groep mee die nog wat laatste aankopen wilde doen in Venlo. Ze hadden het doel om nog een paar souvenirs te kopen en herinneringen op te halen voordat we weer naar huis zouden gaan. De winkels in Venlo waren altijd leuk om doorheen te struinen en het was een mooie gelegenheid om nog even van de stad te genieten.

Ondertussen ging ik met de andere groep midgetgolfen. We trokken naar een prachtige midgetgolfbaan, waar we onze vaardigheden konden testen. Het was een gezellige en ontspannen manier om de dag te beginnen. De jongens deden hun best om hole-in-ones te slaan en er was veel gelach en plezier terwijl de golfballen over de baan rolden. De midgetgolfbaan had allerlei leuke en uitdagende hindernissen die voor veel vermaak zorgden. Het werd een competitieve en vooral gezellige ochtend.

's Avonds besloten we om onze laatste avond samen te vieren met een heerlijk etentje bij het ABC Restaurant. Het restaurant bood een enorme variëteit aan gerechten, van sushi en pasta tot grillgerechten en desserts. Iedereen kon kiezen wat hij wilde eten en het was een feest om te zien hoe iedereen genoot van het eten en elkaars gezelschap.









## Dag 8 – 19 juli

De achtste dag van onze vakantie was aangebroken, en het was tijd om afscheid te nemen van een fantastische week vol avontuur en plezier. Ondanks dat het vertrek naderde, wilden we ervoor zorgen dat we op een mooie manier afsloten. Daarom besloten we om onze laatste ochtend te beginnen met een uitgebreid ontbijt, waarbij we alles op hebben gemaakt wat we nog hadden.



## Conclusie

Onze vakantie was een groot succes! We hebben veel avonturen beleefd, van achtbanen in Toverland tot een rondleiding in het PSV-stadion. Elke dag bracht iets nieuws, en het was geweldig om te zien hoe iedereen genoot van de activiteiten en het gezelschap. De week vloog voorbij, maar we hebben veel herinneringen gemaakt die we niet snel zullen vergeten. Het was niet alleen een week vol plezier, maar ook een kans om nieuwe vriendschappen te sluiten en bestaande banden te versterken. We kijken terug op een fantastische tijd samen en hopen dat we snel weer zo'n onvergetelijke ervaring kunnen beleven.

